

Hallo Allemaal ,

Even een kort verslagje over de open dag van " Venwoude" op 30 juni 2018.

We werden om 14.00 uur ontvangen door een heel team met koffie, thee allerlei soorten water en frisdrank etc. Heel leuk.

Toen iedereen er was, wat helaas maar heel weinig mensen waren (en zeker niet de mopperaars op Venwoude), kregen we een uitleg over de werkwijze, de soorten te volgen cursussen en workshops. Met behulp van de beamer werden de leraren die daar een plek afhuren om hun trainingen te geven voorgesteld en verder wat het eigen team doet.

Na wat vragen en uitleg kregen we een rondleiding over het terrein en werd verteld wat in welk huis mogelijk was.

De nieuwbouw werd getoond en gemeld dat een ieder die zin en tijd heeft van harte welkom is om te helpen met bouwen ...

Het is er heel mooi, rustig met een mooie" stilte -/ meditatieplek voor de mensen die daar verblijven of en training volgen.

Nadien werden er nog een drankjes met allerlei hapjes aangeboden. Ik voelde me echt heel welkom.

Conclusie; geweldig dat ze dit gedaan hebben en jammer dat zo weinig mensen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om het daar nu met eigen ogen te bekijken.

Marieken van Oosterom